

6 Απριλίου 1941

Η γερμανική εισβολή

Χαράματα 6 Απριλίου 1941, χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κορυζή. Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Αθήνα Έρμπαχ φον Σέμπεργκ ζητούσε να τον δει επειγόντως. Το ραντεβού κλείστηκε για τις 5.15'. Η ατέλειωτη σε έκταση διακοίνωση που ο φον Σέμπεργκ μετέφερε, ένα σήμαινε: «Ο Χίτλερ κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας, με το επιχείρημα ότι στο έδαφός της σταθμεύουν αγγλικά στρατεύματα». Η Ελλάδα βρισκόταν σε πόλεμο με τους δυο πιο μεγάλους στρατούς ξηράς στον κόσμο. Και οι Άγγλοι βρίσκονταν 50 χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου.

Η επίθεση στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα εκδηλώθηκε ταυτόχρονα με την εισβολή στη Γιουγκοσλαβία. Οι Γερμανοί προχωρούσαν εκεί με την ταχύτητα που μπορούσαν να αναπτύξουν οι μηχανοκίνητες στρατιές τους. Μόνο φυσικά εμπόδια τους καθυστερούσαν κάπου κάπου.

Με τους Έλληνες, τα πράγματα διέφεραν. Οι τρεις γερμανικές μεραρχίες που επιτέθηκαν στο Νέστο, υποχρεώθηκαν απότομα να σταματήσουν. Στο στενό του Ρούπελ, η 5^η ορεινή μεραρχία γνώρισε αιματηρή αποτυχία και η 6^η

προχωρούσε με κόπο πάνω στις κορυφογραμμές, δυτικά του Στρυμόνα. Επί τρεις ημέρες, σφοδρές επιθέσεις από την ξηρά κι από τον αέρα διαδέχονταν η μια την άλλη στη γραμμή Μεταξά που δε διασπάστηκε σε κανένα σημείο.

Τρία μερόνυχτα πολέμου ήταν αρκετά για τους Γερμανούς, να κατανοήσουν για ποιον λόγο νικήθηκαν οι Ιταλοί στην Αλβανία. Στούκας, τανκς, πυροβολαρχίες και πεζικό σφυροκοπούσαν νύχτα μέρα τα οχυρά. Τα κύματα των επιθέσεων αποκρούονταν. Σε μερικά σημεία, οι Γερμανοί κατάφεραν να μπουν στις στοές. Κανένας τους δε βγήκε ζωντανός. Και, καθώς τα στούκας εφορμούσαν κάθετα, κάποιοι Έλληνες βγήκαν ακάλυπτοι από τα οχυρά

και τα σημάδευαν με τα τουφέκια. Οι πιλότοι γελούσαν: Τουφέκια εναντίον αεροπλάνων; Είχαν να κάνουν με τρελούς; Όμως, οι τρελοί στο έδαφος δεν πυροβολούσαν τα αεροπλάνα. Όταν τα στούκας περνούσαν ξυστά στο έδαφος, σημάδευαν τους πιλότους. Μερικοί τσακίστηκαν στα υψώματα. Οι άλλοι πρόσεχαν, στο εξής: Είχαν απόλυτο έλεγχο στον ουρανό. Στη γη, όμως, τα λιανοτούφεκα δεν αστειεύονταν.

Οι Γερμανοί βρήκαν τη λύση περνώντας μέσα από τη Γιουγκοσλαβία που κατέρρεε. Σύμμαχοι των Ελλήνων οι Γιουγκοσλάβοι και στη μεθόριο δεν υπήρχαν δυνάμεις να αντισταθούν μια και το έργο αυτό το είχαν αναλάβει εκείνοι: Η 2^η μεραρχία πάντσερ μπήκε στη Γιουγκοσλαβία, πέρασε τα σύνορα, 8 Απριλίου έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Όμως, στα οχυρά πολεμούσαν ακόμη. Η διαταγή να σταματήσουν έφτασε την άλλη μέρα. Εκπληκτοι οι Γερμανοί αντίκριζαν τους μαχητές να βγαίνουν από τις στοές τσακισμένοι. Στους Παλιουριώνες, ο Γερμανός συνταγματάρχης παρέταξε ως τιμητικό απόσπασμα ένα ολόκληρο τάγμα και κάλεσε τον Έλληνα διοικητή να το επιθεωρήσει. Στο Ρούπελ, ο Γερμανός διοικητής, μετά τα συγχαρητήρια για την άμυνα, δήλωσε πως είναι τιμή και περηφάνια για τους Γερμανούς να έχουν τέτοιους αντιπάλους. Ο στρατηγός Πάουλ Χάσε έγραψε άρθρο με τίτλο «Οι γενναίοι Έλληνες» και ο στρατάρχης φον Λιστ, στην ημερήσια διαταγή του, ανέφερε: «Οι Έλληνες υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους γενναία».

Ο ίδιος ο Χίτλερ, σε λόγο του στο Ράιχσταγ, στις 4 του Μαΐου, είπε: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω πως, από όλους τους αντιπάλους που αντιμετωπίσαμε, ο Έλληνας στρατιώτης, ιδίως, επολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Είναι ο μόνος στρατός που άντεξε στα στούκας».

1199: Πεθαίνει στη Γαλλία ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, καθώς πληγώνεται θανάσιμα από ένα βέλος. Ήταν εκεί για να διεκδικήσει ολόκληρη την ποσότητα χρυσού που βρέθηκε σε πύργο υποτελούς του, αρνούμενος να δεχτεί τα μισά, που του προσφέρθηκαν. Τον διαδέχτηκε ο αδερφός του Ιωάννης Ακτήμων.

1789: Ο στρατηγός της νίκης στον αγώνα εναντίον των Άγγλων Τζορτζ Ουάσινγκτον

εκλέγεται πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με το 100% των εκλεκτορικών ψήφων. Διατήρησε το αξίωμα ως τον θάνατό του, το 1797. Είχε γεννηθεί το 1732. Το όνομά του φέρει η πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

1917: Οι ΗΠΑ μπαίνουν στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, στο πλευρό της Αντάντ. Την ημέρα αυτή κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία.

1942: Η Ιαπωνία βομβαρδίζει για πρώτη φορά την Ινδία και επιτίθεται σε λιμάνια του Μανδράς.

1955: Ο Άντονι Ίντεν διαδέχεται στην πρωθυπουργία της Βρετανίας τον Ουίστον Τσόρτσιλ που αποχωρεί.

1992: Η ΕΟΚ αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο κράτος τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη με αποτέλεσμα να επεκταθεί και στο έδαφός της ο εμφύλιος πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας.

1994: Οι πρόεδροι του Μπουρούντι και της Ρουάντας, Σίπριεν Νταριαμίρα και Τζούβεναλ Χαμπιαριμάνα, χάνουν την ζωή τους, όταν πύραυλος καταρρίπτει το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν, κατά την προσγείωσή του στην Ρουάντα. Η δολοφονία τους σήμανε το ξεκίνημα της γενοκτονίας στην χώρα.

2001: Η ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ψηφίζει την αναθεώρηση μη βασικών διατάξεων του συντάγματος. Η προηγούμενη αναθεώρηση ήταν το 1985.

2005: Σε ηλικία 81 χρόνων, πεθαίνει ο πρίγκιπας Ρενιέ Γ' του Μονακό. Κυβερνούσε το πριγκιπάτο από το 1949 και είχε παντρευτεί τη σταρ του Χόλιγουντ, Γκρέις Κέλι. Τον διαδέχεται ο 47χρονος γιος του, Αλβέρτος.

2009: Ισχυρός μεταμεσονύκτιος σεισμός 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην Κεντρική Ιταλία, σκοτώνει περίπου 286 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της μεσαιωνικής πόλης Λ' Ακουίλα και αφήνει άστεγα άλλα 67.000. Ανάμεσα στους νεκρούς και ο Έλληνας φοιτητής Βασίλης Κουφαλιάς.

2017: Εγκαινιάζεται η σήραγγα των Τεμπών, η μεγαλύτερη της ΝΑ Ευρώπης, μήκους 6 χμ. Η διάρκεια της διαδρομής Αθήνα - Θεσσαλονίκη μειώνεται στις τέσσερις ώρες και 15 λεπτά.

Η 6^η Απριλίου στον πολιτισμό

6 Απριλίου 1909

Η κατάκτηση του Βόρειου Πόλου

Η ανακάλυψη του Βόρειου Πόλου ήταν παλιό όνειρο του ανθρώπου. Όμως, η ανυπαρξία εξοπλισμού έκανε τους θαλασσοπόρους να εγκαταλείψουν, για εκατοντάδες χρόνια, την προσπάθεια. Στα τέλη του 19^{ου} αιώνα, ο Νορβηγός Φρ. Νάνσεν παραλίγο να πεθάνει στους πάγους προσπαθώντας να φτάσει ως εκεί. Ένας Σουηδός που προσπάθησε να κατακτήσει τον Πόλο με αερόστατο, σκοτώθηκε 500 χλμ. από το σημείο, από όπου ξεκίνησε (Ιούλιος του 1897). Ο Ρόαλντ Αμούντσεν άρχισε ετοιμασίες, ενθαρρυμένος από την επιτυχία του, να ανακαλύψει το Βορειοδυτικό Πέρασμα, ενώ από την Αγγλία ξεκινούσε ο δημοφιλής θαλασσοπόρος Ρόμπερτ Σκοτ. Δεν πρόλαβαν.

Ο Αμερικανός εξερευνητής Ρόμπερτ Πίρι (1856 - 1920) είχε την τιμή να είναι ο πρώτος άνθρωπος, που έφτασε στο βορειότερο σημείο της Γης. Επί δέκα χρόνια, ο Πίρι προετοιμαζόταν κάνοντας ταξίδια όλο και πιο κοντά στον στόχο. Στα 1909, οργάνωσε την τελική αποστολή. Προχωρούσε με τον σύντροφό του και τέσσερις Εσκιμώους οδηγούς, ενώ μια ομάδα ερχόταν, τον εφοδίαζε με τρόφιμα και γύριζε πίσω για να τη διαδεχτεί άλλη. Στην τελική ευθεία, προχώρησαν μόνοι με τέσσερα έλκηθρα και σαράντα σκυλιά, καλύπτοντας 28 χλμ. τη μέρα.

Στις 6 Απριλίου 1909, ο Ρόμπερτ Πίρι έφτασε ακριβώς στο σημείο του Βόρειου Πόλου και κάρφωσε την αμερικανική σημαία. Έμεινε εκεί τριάντα ώρες. Διαπίστωσε πως κάτω από τον πάγο δεν υπήρχε στεριά αλλά νερό: Ο Βόρειος Παγωμένος ωκεανός με βάθος 3.000 μέτρα στο σημείο εκείνο. Χρειάστηκε να διανυθεί περίπου μισός αιώνας, ώσπου το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Ναυτίλος» να περάσει κάτω ακριβώς από τον Βόρειο Πόλο διασχίζοντας τα νερά, που ο Πίρι ανακάλυψε.

1483: Γεννιέται ο Ραφαήλ Σάντι, ένας από τους τρεις κορυφαίους ζωγράφους της Ιταλικής Αναγέννησης. Πέθανε στις 6 Απριλίου 1520.

1874: Γεννιέται ο Αμερικανός μάγος, Χάρι Χουντίνι (Έχριχ Βάις), γνωστός ως «βασιλιάς των αποδράσεων».

1930: Πρεμιέρα (στο Βερολίνο) των έργων του Νίκου Σκαλκώτα «Μικρή Σουίτα, για Βιολί και Ορχήστρα Δωματίου» και «Κονσέρτο για Πιάνο, Βιολί και Ορχήστρα Δωματίου».

1971: Πεθαίνει στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος συνθέτης Ιγκόρ Στραβίνσκι, παγκόσμια γνωστός από τα μπαλέτα του «Ιεροτελεστία της άνοιξης» και «Πετρούσκα». Γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 1882.

2006: Σε ηλικία 83 χρόνων, πεθαίνει ο ηθοποιός Στέφανος Στρατηγός.

2007: Πεθαίνει ο Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Λουίτζι Κομεντίνι («Ψωμί, έρωτας και φαντασία» κ.α.). Είχε γεννηθεί το 1916.